

## De Noormannen of Vikingen (ong.800-1000)



De Noormannen kwamen uit Noorwegen, Zweden en Denemarken.

De Noormannen waren ontdekkingsreizigers, kolonisten, ambachtslieden, handelaars, scheepsbouwers, maar ook rovers en plundersaars. Een Noors woord voor plunderaar is 'Viking'.

Ze kwamen als handelaar en later als plunderaar door heel Europa.

Met hun schepen konden ze de zee op, maar ook gemakkelijk over rivieren varen.

1. Waar kwamen de Noormannen vandaan?  
*Noorwegen; Zweden; Denemarken*

2. Wat waren ze eerst vooral? *Handelaars, ontdekkingsreizigers en kolonisten.*

3. Waarom konden ze gemakkelijk overal komen? *Ze hadden goede schepen met weinig diepgang.*



Ze leerden al vroeg boogschieten, zwaardvechten; paardrijden; varen; land bewerken.

De oudste zoon kreeg het land, jongere zonen gebruikten militaire vaardigheden op strooptochten of als huurling. Anderen gingen handelen. Toen er weinig goud was, gingen ze maar plunderen.

4. Waardoor waren ze goed getraind? *Van jongs af aan leerden ze vechten.*

5. Waarom gingen de jongere kinderen allemaal de zee op? *Alleen de oudste zoon erfde de boerderij, zodat de rest niets had om van te leven.*

6. Wat deden ze dan zoal? *Nieuw land ontdekken om te wonen; handelen; roven.*

Hier in Nederland werd Dorestad keer op keer geplunderd. Ook veel kloosters vielen ten prooi aan de Vikingen.





In Friesland veroverden ze zoveel gebieden, dat de koning de Noorman Godfried zelfs Hertog van Friesland maakte, om hem zo verder tegen te houden.

Later werd deze Godfried verraden en vermoord. Een zekere Gerulf kreeg toen als dank o.a. Kennemerland en nog andere gebieden.

Veel graven werden aan hun lot overgelaten. Hierdoor luisterden ze niet

zo best meer naar hun baas, die in Duitsland zat.

Vikingkrijgers werden soms gecremeerd op een hele grote brandstapel, vooral in Rusland. Vaak werd er een slavin gedood die haar meester gezelschap moest houden in het hiernamaals. Soms werden ze met schip en al begraven. Door de opgravingen hiervan, weten ze nu aardig zeker, hoe zo een schip er uitzag.

De oppergod van de Noormannen was Odin. Hij reed net als hier

Wodan op een paard met 8 benen genaamd Sleipnir. Thor was de god van de donder. (hier Donar). De hemel → Walhalla.



Later waren ze tot het Christendom bekeerd en hielden op een gegeven moment de strooptochten op.

7. Waar hadden we hier veel last van ze? *In Dorestad, langs de rivieren en langs de kust.*

8. Waarom werd een Noorman hertog van Friesland? *Om hem om te kopen, zodat hij stopte met roven.*

9. Hoe liep het met die Noorman af? *Verraden en vermoord door Gerulf.*

10. Wie werd toen eigenlijk de eerste graaf van Holland? *Gerulf van Kennemerland.*



11. Waarom hielpen de koningen en keizers de graven hier niet zo best? *Ze vochten tegen elkaar en konden niet tegen de Noormannen op.*

12. Wat was daar het gevolg van? *De graven luisterden niet meer naar ze en stuurden ze minder belasting.*

13. Waardoor weten ze precies hoe de schepen van Vikingen er uit zagen? *Vikingleiders werden soms met schip en al begraven. Ze zijn weer opgegraven.*

14. Waar kun je hun geloof mee vergelijken? *Met de goden van de Germanen hier.*

15. Wanneer stopten ze met plunderen? *Toen*

*ze tot Christen werden gedoopt en zich daar ook naar gingen gedragen!*